

## Sankt Hans

*Forbered: Papir til at skrive navne på efterhånden som de ankommer, ud for et fyrfadslys.*

*Medbring: Kurv med hyldeblomster og jordbær. Triangel til bedeslag, salmebøger, kors, dug, snydelys, alterbog.*

### Klokkeringning

*Alt siges inden det gøres: Nu ringer jeg, nu læser jeg, nu synger vi, nu ser vi, lytter etc.*

**“I østen stiger solen op”** (DDS 749 de vers vi kan) *med fagter*

**Indledning:** Snart er det Sankt Hans. Fejringen af Johannes Døberen. Han blev født præcis 6 måneder før Jesus. Det store bål Lyset forsvinder, men bliver aldrig helt væk. For når lyset er nede på allerlaveste blus, så fødes Jesus. Det største lys i verden, som et lille bitte lys. På den måde kan man godt kalde Sankt Hans for sommerjul. De hænger uløseligt sammen. Elisabeth og Maria er også i samme familie. Og det fortælles, at Jesus og Johannes allerede fra deres foster stadier var forbundene. Derfor får vi både om sommeren og om vinteren et tegn fra Gud på, at hans lys altid er hos os. Både når lyset er på sit højeste og på sit laveste. Så tænder vi bål og lys for at fejre, at Gud aldrig vil lade mørket tage magten.

**“Nu blomstertiden kommer”** (DDS 721 alle vers med salmebog)

**Læsning:** Sl 139,1-12: Herre, du ransager mig og du kender mig.

### Fadervor

**“Hil dig, Frelser og Forsoner”** (DDS 192 med salmebøger) *kors går rundt*

**Evangelium:** Lukas 1,57-66: Johannes Døbers fødsel

**Musik på klaver** (evt. Vi elsker vort land). Kurv med jordbær og hyld går rundt under musikken. Indled med at dufte og lad dem smage under musikken.

**Ingen er så tryk i fare** (DDS 49 gentagne vers)

### Velsignelse

**Klaveret spiller til afslutning.**

Maren Vibeke Pitter Poulsen mavp@km.dk