

Nærværgudstjeneste – fastelavn

Jeg siger goddag ved døren –

Jeg har et stort lys med og syngeskål som klokke, derudover Bibel og sangark trykt på en side og på tykt papir

Jeg siger farvel ved døren. Det er kun præsten, der hilser på den enkelte – organist og sanger holder sig i baggrunden for at skabe ro.

Tema: Fastelavn – vi behøver ikke masker over for Gud

Læsning: Jesu dåb Mattæus 3, 13-17

Stikord

Vintergækker og erantis – vi er på vej til forår

Fastelavn

Gækkebreve

Jesu dåb

Masker

Fællesskab i dåben – dele med hinanden – dele fastelavnsbolle

Forslag til konkrete:

Vintergækker og erantis

Gækkebrev

Maske

Fastelavnsboller skåret i små stykker til uddeling

Liturgi

Præst introducerer tema – Fastelavn

Tænd lyset og slå bedeslag på syngeskål

Præludium over dagens tema – gerne ”Fastelavn er mit navn” – gentaget tre gange, så vi når at høre den.

Præst introducerer og tematiserer første salme

1. salme DDS 750 ”Nu titte til hinanden” v. 1, 2 og 3

Læsning evangeliet om Jesu dåb

2. salme DDS 750 ”Nu titte til hinanden” v. 4 og 5

Refleksion/prædiken

3. salme DDS 441 ”Alle mine kilder 1, 3 og 6”

Runde ved alle med navns nævnelse og dagens ’gave’

Interludium – musik til eftertanke - meditation

Fadervor

Velsignelse med 3 x sunget amen

4. salme DDS 557 ”Her vil ties” v. 1, 2 og 6

Afrunding

Postludium – gerne noget fastelavnsagtig – ”Kan du gætte, hvem jeg er” eller lignende...

Tak for i dag – måske m/ slag på klokke

Fortælling (frit fortalt – dette blot som inspiration):

I julesangen "Nu er det jul igen" synger vi: "Og der imellem kommer fasten."

Altså mellem jul og påske kommer fasten - Nu er julen jo - for længst - overstået, og vi går frem mod den næste store kristne højtid, nemlig påsken.

Vi indleder jo fasten med en fest, fastelavnsfesten. Oprindeligt var det meningen, at fastelavn var den sidste mulighed for at feste, spise og drikke så meget man orkede inden fastetiden.

Man klædte sig ud, festede, dansede, spiste til man var ved at revne- alt sammen sådan at man bedre kunne holde fastetiden ud; man havde nu fået noget at stå imod med.

I dag holder vi stadig fastelavn, og børnene klæder sig ud – De tager måske en maske på ...

(MASKE)

Nogle gange kan det også være vi tager en maske på og skjuler os bag ved den. I dag hører vi om Jesu dåb. Hvordan himlene åbnede sig over Jesus, og Gud sagde, at Jesus er hans elskede søn, som han har velbehag i.

Da vi blev døbt, sker der det samme for os - himlen bliver åbnet over os, og Guds velbehag stråler ud over os, og vi bliver Guds børn. Vores dåb betyder nemlig, at Gud er med os alle dage indtil verdens ende.

I dåben kommer Gud for at være hos os, og han kommer for at være hos os i både livet og døden.

Og det betyder, at uanset hvordan vi klæder os ud, uanset hvilke masker vi bærer rundt på, så vil Gud altid kunne kende os inde bag alle maskerne, inde bag facaden.

Overfor Gud behøver vi ikke have maske på – og det hjælper os til at vi heller ikke overfor hinanden behøver at have maske på.