

Nærværgudstjeneste – efterår

Tema: Mørke – dom – Guds omsorg

Læsning: Matthæus 11,30 (sidste vers)

Husk

Gren, lyskæde, klokkespil måne

Stikord

Det er efterår

mørkt

Norge

lys

Kom til mig

Kristus

Jesus Bethlehem

Forslag til konkrete:

Nøgen gren med blomster

Lyskæde

Kristus billede (ikon)

Liturgi

Velkommen - Præst introducerer tema – efterår – mørke – længsel efter lys!

Tænd lyset og brug klokkespillet

Præludium over dagens tema

Præst introducerer og tematiserer første salme

1. salme 732 Dybt hælder året v. 1-4

Læsning Matthæus 11, v. 30 (Kom hid til mig - Guds omsorg)

2. salme 732 Dybt hælder året v. 5-8

Refleksion/prædiken

3. salme 733 Skyerne gråne v. 1-5

Runde ved alle med navns nævnelse og udlevering af elektrisk fyrfadslys

Interludium - musik til eftertanke – meditation –

Fadervor

Velsignelse med 3 x sunget amen

4. salme 733 Skyerne gråne v. 6-9

Afrunding

Postludium

Tak for i dag

Fortælling (frit fortalt – blot som inspiration)

Kom hid til mig

Alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder og jeg vil give jer hvile

Tag mit åg på jer

- og lær af mig

For jeg er sagtom og ydmyg af hjertet –

så skal I finde hvile for jeres sjæle... Matt 11,30

Det er efterår – og lige om lidt vinter – træerne er på vej til at stå nøgne

(GREN)

Det er mørkt udenfor – vi nærmer os tiden, hvor det aldrig bliver sådan rigtig lyst med mindre solen skinner.

Min datter har boet i Norge i mange år, og der hvor hun bor er det endnu værre fordi det er højere mod nord, og samtidig er der fjelde omkring, som gør det endnu svære for lyset af nå frem.

Så finder vi ekstra mange lys frem – og selvom vi skal spare på strømmen, så finder vi også lyskæderne frem

(LYSKÆDE)

Vi har brug for lys – for der kan være mørkt både udenfor og også inden i os.

Vi kan være kedede af noget der sket - vi kan være bange for noget der vil ske –

Midt i det mørke, der kommer Jesus

(KRISTUS IKON)

og siger ordene til os i dag:

Kom til mig

lær af mig

og I vil finde hvile –

Snart kommer adventstiden – om godt en uge – og så kommer alle lysene – for at minde os om dét lys som bliver født på jorden, når det lille Jesus barn bliver født julenat og lagt i krybben.