

## **Forår – kors, død, opstandelse, påske, livstegn**

*Spillemandsmusikken begynder et kvarter før.  
Alle får et kors i hånden på vej ind.*

**Klokkeringning med bedeslag** – gerne med åbne døre, så vi kan høre klokkerne

**Præludium, orgel**

**Velkomst**

**Indgangsbøn**

**Salme:** "Hil dig frelser og forsoner" (DDS 192)

**Læsning:** Opstandelsesberetningen

**Trosbekendelse** fælles

**Salme:** "Som forårssolen morgenrød" (DDS 234)

**Prædiken**

De sidste dage har jeg gået og kigget i min have med sådan lidt nervøsitet. Jeg har gået og kigget efter den rabarber, som jeg satte i efteråret. Jeg elsker rabarber og havde virkelig glædet mig til, at jeg selv i år kunne høste rabarber her i foråret – men jeg har ikke kunnet se den, og selv om jeg har rodet i jorden – ja, så var der intet at se! Jeg troede, den var gået ud – frosset ud – og det var jeg både træt af og trist over!

Så i går da jeg kiggede ud ad vinduet inde fra min stue, ja, så skimtede jeg noget mørkerødt ude i den sorte bare jord!! Og I kan tro jeg fik skoene hurtig på – for at komme ud og se!

Og ganske rigtigt! Min rabarber var kommet op! Det som jeg troede var dødt, ja, det var alligevel spiret og kommet op af jorden! Hurra for det – og jeg skyndte mig at sætte en mørk spand over, for at lave et lille minidrivhus – beskytte den mod aprils frost – så jeg hurtigst muligt kan få rabarber – og rabarbergrød!

Når det er forår kigger vi efter det spirende – vi kigger efter livstegn.

Kvinderne der gik ud til graven – de kiggede ikke efter livstegn – nej de kiggede efter en der var død – nemlig Jesus – de forventede at finde en død krop – men i stedet finder de en tom grav! Og de bliver frygtelig bange – for ikke nok med deres ven Jesus var død – nu

var det også nogle der var rendt med hans lig!

Men så sker der noget særligt – der kommer en stor engel – som fortæller dem at han er opstået – og det skal de fortælle til disciplene – det bliver de faktisk ikke rolige af – det bliver frygtelig forskrækkede – men heldigvis ved vi, at de alligevel løber til disciplene og fortæller, hvad der er sket – og herefter følger alle fortællinger om, hvordan Jesus viste sig flere gange for dem inden han på Kristi Himmelfartsdag farer til himmels. Så det ingen troede muligt – ingen troede der var liv tilbage, ja, så viser livet sig pludselig og uventet. Der var lys i gravens mørke selvom det så så sort ud!

Og derfor slutter vi dagens fortælling med billedet af den opstandne Jesus – for fortællingen slutter hverken med Jesus der hænger på korset eller med en tom mørk grav. Den slutter med lys og med håb fordi kærlighedens kraft – Guds kraft – sprænger gravens mørke.

**Musik v/spillemand**

**Salme:** "Jesus lever – graven brast" (DDS 233)

**Fadervor og velsignelse**

**Påskeblomst hvad vil du her** (DDS 236)

**Postludium gerne på flygelet**

*Herefter spillemandsmusik. Vaser med påskeliljer bæres ud, menigheden følger efter. Indsamling af kors og udlevering af påskeliljer ved udgangen.*

Anne Bundgaard Hansen anbh@km.dk