

Advent

Forbered: papir til at skrive navne på efterhånden som de ankommer. Navnet skrives ud for et fyrfadsllys. Medbring: adventskrans, stort kors, triangel, salmebøger, kors, dug, snydelys, alterbog, bønnebog.

Klokkeringning

Alt siges inden det gøres: Nu ringer jeg, nu læser jeg, nu synger vi, nu ser vi, lytter etc.

“I østen stiger solen” (DDS 749 de vers vi kan)

Indledning: Nu nærmer advent sig. På søndag skal vi tænde det ... lys i adventskransen. Og ved I hvad det tænder vi nu. Med til advent hører selvfølgelig også jul. Men adventstiden i sig selv har et særligt fokus. For ordet advent betyder komme. Vi venter på det der skal komme. Altså på det lille Jesusbarn, der kommer til os efter de 4 adventssøndage. Esajas ventede og havde på fornemmelsen at der var noget der var værd at vente på. Nemlig Jesus barnet. Og hvad skal vi så gøre her i advent? Skal vi så bare sidde og vente på det der skal komme? Man kan blive helt træt af at vente, hvis man synes det man venter på aldrig kommer. Hvis man venter og venter på at blive rask, eller få det bedre. Eller venter på at det hele må slutte og det i stedet bare bliver sværere og sværere at vente. Her er det så at adventstiden gerne skulle give os fornyet håb og tålmodighed. Netop fordi den varsler at det vi venter på, vil komme. Advent ender jo med at Jesus kommer. Ikke nødvendigvis som den konge Esajas og alle de andre havde forestillet sig, men han kom. Denne venten var ikke forgæves. På samme måde er vores venten ikke forgæves, hvis vi venter i tro på at det vi venter på nok skal komme. Måske ikke lige sådan som vi havde forestillet os, men med advent lære vi at det vil komme til os.

Læsning: Esajas 35 (3. søn i advent) *Tal om adventskransen og tænd den*

“Blomstre som en rosegård” (DDS 78 alle vers med salmebog)

Evangelium (Indtoget: Matt. 21,1-9) Tal om engle: Den der kommer med budskabet. Vis frem hvad er det. [Jul er noget der fylder meget på plejehjem. Nisse-spise-julen. Advent fylder ikke så meget og da slet ikke engle. Det er lidt formålet her. På en eller anden måde taler det her med håb, venten og engle godt ind i tilværelsen som beboer på et plejehjem]

“Hil dig frelser” (DDS 192 med salmebøger alle vers) *kors går rundt*

Lystænding for hver enkelt

Musik på klaver

Fadervor og velsignelse

“Vær velkommen” (DDS 74 med salmebøger alle vers)

Postludium

Maren Vibeke Pitter Poulsen mavp@km.dk

