

Kristi Himmelfart – om Himlen over os og i os

Velkommen: Præsten siger velkommen til gudstjeneste og fortæller om dagens tema. Himlen er over os – og himlen er inde i os. Gud er i Himlen, men Gud er også inde i mennesker.

Nådeshilsen

Klokkeringning: Organisten har en triangel med og laver en ganske kort kimning, og derefter 3 x 3 bedeslag.

Velkomstsang: Sangeren synger: "Velkommen "Grete", velkommen i kirke, velkommen "Grete", velkommen i dag, tonerne spiller og stemmerne klinger, velkommen "Grete", velkommen i dag." Gentages hele vejen rundt til alle beboere. (Melodi: DDS 3 Lovsynger Herren.)

Præludium: Der bliver spillet den første salmes melodi, så er den i frisk erindring, når vi om lidt skal synge den.

1. salme: "Herre Jesus, vi er her" (DDS 749) *evt. med enkle håndtegn*

Bøn: Præsten beder en fri bøn om dagens tema.

Trosbekendelsen: Siges i fællesskab

2. salme: "Jesus, himmelfaren" (DDS 251)

Evangelium: Luk. 24, 46-53

Prædiken: Præsten fortæller om Jesu himmelfart med vægt på, at Gud er os lige så nær, som luften omkring os – for Himlen er både her i denne verden og hos Gud. Vi beder: Fadervor, du som er i himlene. Gud har flere himle. For Guds himmel er også her hos os, hvor Gud er os nær med sin kærlighed. Jesus er taget op til Gud i Himlen – men han har sendt sin Helligånd til os – kraften fra det høje.

3. salme: "Ingen er så tryk i fare" (DDS 49)

Indslag: Organisten spiller og deltagerne (de som kan) blæser sæbebobler.

Fadervor: Bedes i fællesskab

Velsignelsen

3. salme: "Gak ud min sjæl" (DDS 726 vers 1, 7 og 8)

Bøn: Afsluttende bøn, med tak for at være samlet til gudstjenesten.

Postludium: "Jeg elsker de grønne lunde"