

Nærværgudstjeneste – påske

Jeg siger goddag ved døren –

Jeg har et stort lys med og syngeskål som klokke, derudover Bibel og sangark trykt på en side og på tykt papir

Jeg siger farvel ved døren. Det er kun præsten, der hilser på den enkelte – organist og sanger holder sig i baggrunden for at skabe ro.

Tema: Jesus – den genopstandne – vores hyrde

Læsning: 2. søndag efter påske og/ eller salme 23

Stikord

Påske

Forår

Haren

Fuglerede

Dyrebørn – lam

Jesus som hyrde

Guds omsorg for os

Hans udstrakte arme på korset

Han favner os

Forslag til konkrete:

Stort påskeæg, papæg

Kanin figurer

Lam i blødt materiale

Jesus billede som fårehyrde

Påskeliljer

Liturgi

Præst introducerer tema – påsketid og Jesus som hyrde

Tænd lyset og slå bedeslag på syngeskål

Præludium over dagens tema - instrumental

Præst introducerer og tematiserer første salme

1. salme DDS 748 "Nu vågne alle Guds fugle små"

Læsning af evangeliet

2. salme DDS 747 "Lysets engel"

Refleksion/prædiken

3. salme DDS 236 "Påskeblomst, hvad vil du her?" v. 1, 3, 4, 5

Læsning af salme 23

Interludium – sang eller blot musik til eftertanke - meditation

Fadervor

Velsignelse med 3 x sunget amen

4. salme DDS 234 "Som forårssolen morgenrød"

Afrunding

Postludium – gerne en sang fx "Det er i dag et vejr"

Tak for i dag – måske med slag på klokke

Fortælling (frit fortalt – dette blot som inspiration)

Nu er det forår!

Jeg har plantet lidt sommerblomster – og her til morgen måtte jeg så konstatere, at de skal indenfor hegnet – for haren har været der og spist lidt rigeligt af blomsterhovederne - det foregår mens jeg sover !! tidlig morgen – lidt frækt !

Dyrene er aktive – solsorten har bygget rede i min store havehortensia lige ved siden af min udendørs bruser – så den får et chok, når jeg starten om morgenen for at tage mit kolde dusch.

Snart er det også tid for de små lam på marken ved Havnø.

Vi har lige hørt om hvordan Jesus er hyrde for lammene. I mit hjem havde vi sådan et kæmpestort billede af Jesus. Et billede hvor Jesus sidder midt i blandt nogle får og han har en stav i hånden – han er hyrden som med rolig og sikker hånd har styr på fårene.

Det var et billede mine forældre havde arvet fra min bedstemor, så det var gammelt.

Jeg husker især billedet fra min barndom af en helt bestemt grund –

En nat hørte vi et kæmpebrag og vi var alle rundt i huset for at finde ud af hvad der var sket. Men vi kunne ikke finde ud af det – ikke før næste dag, da det blev lyst –

Det viste sig at Jesus og fårene var faldet ned – snoren bag på billedet var blevet mør – og billedet var dumpet ned på et dæktøjsskabet og det havde altså vækket os ...

Heldigvis holdt billedet til det – og i dag har jeg arvet det fra mine forældre.

Og det hænger over min seng.

Så er det lidt som at blive mindet om at Jesus passer på mig, mens jeg sover. At passe på og blive passet på – det er centralt i det Jesus siger til os i dag i dagens evangelium –

Jeg er den gode hyrde –

En god hyrde sørger for sine får – sørger for de kommer til de gode græsgange og beskytter dem mod ulven.

Ulve – ja, dem begynder vi også at have her i Danmark – de dukker pludselig op!

Sådan kan det som er farligt for os lige pludselig dukke op – og så er det godt at vide, at uanset hvad der møder os i livet, så Jesus den der har lovet os i vores dåb, at han er med os alle dage indtil verdens ende.

Han er den gode hyrde! Som blev korsfæstet og opstod igen.

Jeg tænker tit på, at på korset hænger han med armene ud til siderne – det er en hel åben favn – og når vi ser opstandelses billeder af ham, ja, så er det også ofte med udstrakte arme.

De udstrakte arme er blevet symbol på den favn vi er inviteret ind i.

Som for altid tager imod os. Det må vi hvile i – en favn vi må
falde ind i ... Amen